

BIJBELGEDEELTEN: Jes.9:1-6,49:6; Jer.23:5-6; Zach.3:8, 6:12; Luk.24:21; Ef.5:1-18; Tit.2:11-14; 1Pet.1:18
OM TOE TE PASSEN: Gods Zoon is gekomen als het Licht in onze duisternis. Echt licht kan niet gestolen worden. Onze fouten worden aan het Licht gebracht, maar dit Licht laat ons ook echte genade zien.

OM OVER DOOR TE DENKEN: 1. 'Advent' betekent: 'Hij komt eraan', met Zijn licht in onze duisternis.

- 'Licht' is in de Bijbel vaak het *teken van leven* (1Sam.14:29; Job 3:20; 33:30; Ps.13:4; 56:14; Spr.29:13) en 'duisternis' verwijst door naar de dood. (Job 10:21,22)
- 'Licht' betekent ook dat *ik kan zien*, het licht in mijn ogen betekent dat ik *contact kan hebben* met mijn omgeving. 'Duisternis' heeft dan ook met blindheid en eenzaamheid te maken. (Deut.28:29; Jes.29:18) In geestelijke zin is 'licht' *de waarheid, de heiligheid, de zaligheid*, maar 'duisternis' is het op de dood uitlopende rijk van de vijand. (Ef.5:11-13)
- 'Licht' heeft met *kennis* te maken en met de mogelijkheid om dingen te *onderzoeken* (Spr.20:27), 'duisternis' betekent dan 'onkunde' en zelfs 'dwaling'. (Job 37:19; Ps.82:5; Pred.2:14)
- 'Licht' heeft te maken met iets *vriendelijks, het goedgezinde, zelfs met Gods genadige aanwezigheid* (Ps.4:7; 44:4; 89:16; Num.6:25), 'duisternis' is het tegenovergestelde. (Job 29:24; Spr.15:30; 16:15)
- Het 'licht' is ook een omschrijving van de *heerlijke toekomst* (Kol.1:12), waarbij de 'buitenste duisternis' als een verschrikkelijk alternatief genoemd wordt. (Mat.8:12; 22:13; 25:30; 2Kor.4:3,4)
- 'Lichtende', *stralende ogen* spreken van *opgewektheid en levenskracht* (1Sam.14:29; Spr.29:13), maar de dood doet onze ogen dicht. (Ps.13:4) 'Licht' is iets *vriendelijks en vrolijks*, 'duisternis' slaat echter op verdriet. (Job 17:7; Ps.6:8; 31:10)
- 'Licht' is *voorspoed en geluk*, maar er is ook *narigheid, ramspoed en gevangenschap*. (Job 18:18; 19:8; 22:11; 30:26; Ps.44:20; Ps.107:10; Pred.5:16) Echte duisternis zie je op Golgotha, waarin Jezus hing voor mij, voor u en voor jou. (Mat.27:45)

2. Het kerstevangelie wordt voorafgegaan door *wonderen*: de komst van Gabriël, de bijzondere zwangerschappen en de *bekendmakingen over Jezus, de Heiland, de Zoon van de Allerhoogste*. Elisabeth is voor Maria (en ons) een grote steun bij het gaan van de weg van geloof. Eigenlijk zegt zij hetzelfde als de engel Gabriël en daarom is zij een grote bevestiging voor het Evangelie dat Maria gehoord heeft.

3. De belangrijkste geboorte uit de geschiedenis wordt nu aangekondigd. Maar de Boodschap lijkt verkeerd bezorgd te worden want Hij gaat naar *een bijzonder gewone stad*: Nazareth, waar de Profeet niet vandaan verwacht werd. (Joh.1:47). *Misschien verwijst de naam Nazareth naar het 'rijse'* (NEZER) *van de afgehouden tronk van Isai*. (Jes.11:1) Ook het adres is ongewoon. Gabriël moet naar *een maagd, Maria*, waarschijnlijk een tienermeisje, waarvan alleen maar verteld wordt dat ze 'ondertrouwd' (Deut.22:23) is, *met Jozef, die nog familie van David* (het huis van Isai) is. *Blijkbaar is Maria, door haar ondertrouw, ingetrouwd in het koningshuis van David*, dat overigens in een deplorabele toestand verkeert. Toch is het zo dat een heel gewoon meisje door God wordt uitgekozen om zeer bijzonder te zijn, moeder van onze Heiland.

4. De groet zegt veel: "gij begenadigde", oftewel: jij hebt genade van God ontvangen (Zie Ef.1:6). *Het gaat er hier dus niet om dat Maria ons genade kan geven, maar juist andersom, dat zij genade van God ontvangen heeft.* "De Here is met u" is niet alleen een verwijzing naar de Naam van Jezus (Immanuël, Mat.1:23) maar ook de invulling van Gods genade: God zal voortaan met u zijn. Hij gaat met je mee. *Maria heeft dat letterlijk mogen ervaren: zij heeft de Here Jezus onder haar hart gedragen. Hij is in haar buik verder gegroeid.* Zo mogen ook wij genade van God ontvangen: de Here Jezus wil in ons hart groeien. In een aantal handschriften wordt Maria genoemd: "gezegend onder de vrouwen", net als Jaël, die Israël ooit verlostte van een terreurzaaiende tiran. (Richt.5:24) Nu verandert de vloek van Eva in het Avé Maria. (Gen.3: 15)

5. Opnieuw is er dan de reactie van schrik, misschien wel van verbijstering. (Luk.1:12) En opnieuw klinkt: "Je hoeft niet bang te zijn". (Luk.1:13) "Zij mag genade vinden bij God", *net als vroeger Noach* (Gen.6:8) *en ook Abraham* (Gen.18:3), toen hij uiteindelijk hoorde van de belofte van de geboorte van Izaäk. Opnieuw komen hier heel bekende woorden voor, die laten zien dat er een bijzondere tijd gaat beginnen. God bouwt voort op het Oude Testament, maar komt nu Zelf om verlossing teweeg te brengen. Deze 'zwangere maagd' is de letterlijke vervulling van Jes.7:14. *Jezus komt eraan! God gaat redden. Hij haalt ons uit de duisternis.* (Kol.1:13) De naam 'Jezus' is eigenlijk al een concrete aanduiding van Zijn opdracht: God brengt verlossing. God maakt heel (wat gebroken is). *Hij zal de verbinding tussen God en mensen teweeg brengen.* Hij zal goed maken wat bij de zondeval is stuk gegaan. Hij is de weg over de onoverbrugbare kloof heen. *Hij is Gods Zoon, Die ons komt redden uit onze verloren positie. Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!*

6. Hij zal groot zijn (net als Johannes, Luk.1:15) en Hij zal de 'Zoon van de Allerhoogste' genoemd worden. (Hand.5:31) Hij zal zo herkend en geëerd worden! Hij is de Messias, de Afgevaardigde van God, Zijn Vertegenwoordiger op aarde. Zo komt God Zelf om deel te nemen aan onze verlorenheid, om van binnenuit, ons zalig te maken! Hij is ook kind van David (2Sam.7:16;Jes.11:1), en Hij zal Koning zijn over heel Israël, met al die verschillen tussen de stammen.(Dan.7:14 en 27, 1Kor.15:24;Openb.11:15) Het gaat dus niet zozeer om het Koningschap over een bepaald gebied, maar over mensen. Hij is de nieuwe David. Dit zijn allemaal Messiaanse namen, die in de synagogen werden voorgelezen om in die tijd uiting te geven van de levende verwachting van de Messias.

7. Zijn heerschappij verduurt de eeuwen. Aan Zijn Rijk zal geen einde zijn. Dit is dat steentje uit Dan.2:44. Hij is de Levende Steen. (1Pet.2:4) Hij begint klein, maar zal groot worden, zodat over de hele wereld mensen in Hem tot geloof en tot leven komen. Wie op Hem ziet, in geloof, ontvangt het leven, dat net als Hij onvergankelijk is.(Joh.11:25;1Pet.1:3-5)

8. Wat een God!! Hij is met 'innerlijke barmhartigheid' over ons bewogen. De reden voor Zijn genade is te vinden in Zijn eigen liefde voor ons.(Joh.3:16) De Here houdt van ons en Hij wil Zijn liefde aan ons openbaren. De Here heeft naar ons omgezien, oftewel ons bezocht. Hij is Zelf gekomen, Hij heeft de hemelen geopend (Jes.64:1) om werkelijk met ons te zijn, om met ons te delen, maar vooral ons te laten delen in wat Hij gaat volbrengen. 'God met ons' is een zaak van genade, van diepe verwondering en vreugde. De Here kan het volk 'bezoeken' met oordeel (Ps.59:6, 89:33), maar (en dat gebeurt hier!) juist ook met genade! In het Nieuwe Testament blijkt overigens steeds dat de Here ons komt bezoeken tot ons voordeel, om ons genade te schenken. (Heb.2:6; Jac.1:27)De Here Jezus droeg echt het oordeel, opdat wij zouden worden vrijgesproken.

9. De Messias wordt genoemd: 'Opgang uit de hoogte' (ANATOLÈ EX HUPSOUS) oftewel de 'zon van gerechtigheid', onder wier vleugelen genezing is(Mal.4:2), het Licht der wereld. (Joh.8:12) Net als de zonsopgang na een bange nacht (Jes.9:1,60:1) Hij is de Blinkende Morgenster. (Openb.22:16) Zo komt God tot ons, verwarmend, verlichtend, de duisternis verdrijvend. In Zijn Licht zien wij het licht. (Ps.36:10) Door Hem ontdekken we wie wijzelf zijn en van Hem ontvangen we het Licht van het Leven. 'Opgang' kan ook worden vertaald met 'Spruit', de Messias. (Jer. 23:5-6) En de verdere omschrijving: 'uit de hoogte' wijst erop dat het hier gaat om Iemand van Boven, Iemand Die ons vanuit de hemel komt opzoeken! (Zach.6:12-13)

10. Dit Levenslicht beschijnt de diepste schaduw, ook die van de dood. (Ps.23:4) Zijn komst verlicht hen die vastzitten in leed en narigheid. (Ps.107:14; Jes.9:1, 42:7; Joh.3:19) Het betreft mensen die 'gezetten zijn', oftewel gevangen zitten in mismoeidigheid, wanhoop en machteloosheid. Ze zitten bij de pakken neer en weten niet meer hoe het verder moet. Hij zet deze mensen weer op hun benen en verlost ze van alle moeite en verdriet. Hij wijst ze de weg van de vrede (Rom.3:17)en Hij is Zelf de vrede met God voor hen. (Luk.2:14; Joh.20:19 en Ef.2:14). Met Christus verschijnt de volheid van heil, redding, ook voor u, voor jou en voor mij!

11. 'Duisternis' is in de Bijbel een aanduiding voor wat God niet wil en dat wat van God vervreemd is.(Ef.5:11-13) Het is de afkerigheid van God, het terrein van de zonde, de vernieling. De mensen hebben hier geen lichtpunt en tasten alleen maar als blinden. In dit gebied regeert de kille kou, want men kent Gods genade niet. In Jes.9:1 klinkt een rijk bericht voor hen die in duisternis wandelen. Zij zijn de weg kwijt en lijden onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Dit zijn mensen op de doodlopende weg, vanwege eigen schuld, want we hadden de duisternis liever dan het licht. Maar zij horen nu het Blijde Bericht van het Licht.

12. God is de Schepper van licht en duisternis.(Gen.1:1,2;Jes.45:7;54:16;Klaagl.3:37,38;Amos 3:6;Micha :12) God staat dus boven beide terreinen en ook in de duisternis is Hij de Almachtige. Hijzelf is echter helemaal Licht en absoluut geen duisternis.(Jak.1:17;1Joh.1:5) Toch blijft Hij in Zijn openbaring steeds verborgen. We kunnen Hem geeneens zien. (Ex.33:20) Wel is Hij ons licht en ons heil.(Ps.27:1;112:4;Jes.10:17) 'Licht' wijst op Gods verlossing, het heil en het geluk dat Hij schenkt.(Jes.9:1;42:6;49:6) In Zijn licht zien wij het licht. Hij is de Bron van Licht en Leven.(Ps.36:10)

De Here Jezus is gekomen om Licht te zijn en dit Licht te brengen.(Luk.1:78,79;2:32) Voor wie in Hem gelooft, klinkt een prachtige belofte: wie Mij volgt zal nooit meer in de duisternis wandelen(Joh.8:12), want Hij is het 'Licht voor de wereld'. Hij zet ons in het licht. In Hem is leven, vrede met God, met anderen en met onszelf. Laat Hem binnen en volg Hem. Dan heb je deel aan het licht. (Luk.1:78 en 79)

Laten wij wandelen in Zijn licht.(Jes.2:5) Zijn Woord is voor ons een lamp, een licht.(Ps.119:105) Wij mogen kinderen van het licht zijn(Luk.16:8;Joh.12:36;Ef.5:8;1Thes.5:5), want de Here Jezus heeft ons uit de duisternis naar het Licht gebracht.(2Kor.4:6;Ef.5:14;1Pet.2:9) Dit licht komt vooral tot uiting in onze liefde tot de ander, met name tot onze broeder en zuster in de gemeente.(1Joh.2:9-11)

OM OVER DOOR TE PRATEN: 1. Wat sprak jou aan en waarom? 2. Welk licht heb jij nodig en welk licht vind je in het Evangelie? (zie ook aantekening 1) 3. Wat betekent de 'Opgang uit de hoogte' voor jou? (zie aantekening 9) 4. Gods genade heeft niet alleen te maken met redding (verlossing), maar ook met heiliging (een dienaar van de Here zijn). Waarom zijn deze aspecten allebei belangrijk? Wat heeft Gods genade hiermee te maken? 5. Wat zeg je tegen mensen, die in de 'duisternis' dolen? 6. Hoe kan jouw leven meer verlicht worden? (zie ook aantekening 12)